

Ο κύριος Χειμώνας



Παρουσίαση: Λίνα Ρόκα

ο
ΧΕΙΜΩΝΑΣ
είναι εδώ;



Θα φτιάξω μια χορτόσουπα ζεστή,
μες στου σπιτιού τη θαλπωρή!



Χιόνι πέφτει απαλά στη μικρή μου γειτονιά:
(αντιστοίχιση ίδιων χιονονιφάδων)



Χιόνι έπεσε πολύ κι εγώ φτιάχνω σύνθετες λέξεις στη στιγμή:

Χιονονιφάδα



Χιονόνερο



Χιονάνθρωπος

Χιονοπόλεμος

Χιονόμπαλα

Χιονόβροχο

Χιονοπέδιλα

Χιονοθύελλα





Τα γάντια βιαστικά θέλουν να χαρίσουν ζεστασιά: Το παιδί θα φέρει μπροστά του ένα ζευγάρι γάντια. Με το σύνθημα σου θα προσπαθήσουν να τα φορέσουν. Ποιος θα τα καταφέρει;

Παίζω χιονομπάσκετ: Κάνουν μπάλες από χαρτί. Όρισε εσύ πόσες θέλεις και θα έχουν κοντά τους μία λεκάνη. Τρία βήματα απόσταση; Πόσες θα καταφέρουν να βάλουν μέσα στη λεκάνη; Θα τις μετρήσουν και θα δεις ποιος έβαλε τις περισσότερες.

Η χιονόμπαλα που είναι που; Διαλέγω ένα αντικείμενο και δίπλα βάζουν τη χιονόμπαλα χωρίς να το πουν. Με παντομίμα ή με περιγραφή προσπαθούν να καταλάβουν οι άλλοι που είναι η χιονόμπαλα.

Μπορώ, μπορώ με το πορτοκάλι εγώ; Έχει ένα πορτοκάλι ο καθένας. Το βάζουν ανάμεσα στο πηγούνι και στο λαιμό. Κάνουν ασκήσεις μπροστά στην οθόνη χωρίς να τους πέσει το πορτοκάλι και χωρίς να χρησιμοποιήσουν χέρια για να το κρατήσουν(γύρισε τρεις φορές γύρω από την καρέκλα σου, σήκωσε τα χέρια ψηλά και χτύπα παλαμάκια, πέτα σαν πουλί, γέλα δυνατά)

Πριν το κάνω χυμό το χαρίζω στον: Φανταστικά χαρίζουν το πορτοκάλι τους σε ένα παιδί(λέγοντας το αρχικό του ονόματος του ή περιγράφοντας τα ρούχα που φοράει)

Χειμωνιάτικη πρόταση: Το παιδί δαγκώνοντας ένα φελλό ή ένα κουτάλι λέει μια χειμωνιάτικη πρόταση και οι άλλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι είπε(σήμερα κάνει κρύο, χιονίζει, έφτιαξα χιονάνθρωπο, περιμένω τον Άγιο Βασίλη)

Μαντεύω τι υπάρχει στο χαρτί: Σε Α4 μπορούν να ζωγραφίσουν κάτι από τον χειμώνα. Μπροστά στη κάμερα το παιδί σας βοηθάει να μαντέψετε τι ζωγράφισε. Μετά σας το δείχνει.

Τι σκέπασε το χιόνι; Σε ένα χαρτί πράγματα χειμωνιάτικα(πορτοκάλι, χιονονιφάδα, γάντι σκούφος, φωτιά, παλτό). Θα τους τα δείξεις για λίγο και μετά να σου πουν ποια θυμούνται. Ή με ένα μαύρο χαρτόνι κρύψε το ένα και ρώτα ποιο λείπει.

Κάνω τον χιονάνθρωπο: Κάθονται ακίνητα μπροστά στη οθόνη. Ακούνε εντολές και τις κάνουν.(ο χιονάνθρωπος ξύνει το καρότο, με χαιρετάει, του έπεσε το ένα χέρι, φταρνίζεται, νυστάζει, ροχαλίζει, κλείνει τα μάτια του)

Το σκουφί μεταμορφώνεται σε... ότι το καθένα έχει φανταστεί. Ότι πουν πρέπει να το δείξουν(φωλιά πουλιών-τιτιβίζουν και πετά μέσα στη φωλιά. Μολυβοθήκη- το γυρνάνε ανάποδα και βάζουν μέσα μολύβια. Παγωτό-το κρατάνε στο χέρι και κάνουν πως το γλείφουν, σακί για σπορά, ομπρέλα,)



Χειμωνιάτικα αινίγματα

Έχει δέκα δάχτυλα
και πόδι ούτε ένα!
Από μαλλί φτιαγμένο
κι από μένα φορεμένο.
Τι είναι;



Σαν πεταλούδα έρχεται,
σαν άνθος κατεβαίνει
και σαν καλός διοικητής
στη πόλη πάει και μπαίνει.
Τι είναι;



Σφυρίζει, βουίζει, τρίζει!
Τον ακούς,
τα μαλλιά ανακατεύει
μα αόρατος μένει.
Ποιος είναι;

Art By James R Eads

Motion By TheGlitch



Από ψηλά γκρεμίζεται,
πέφτει και δεν ραγίζεται.
Τι είναι;



Απ' έξω είναι αγκαθωτό
κι από μέσα μαλλιαρό.
Κι από μέσα απ' το μαλλί μια
μπουκιά καλή.
Τι είναι;



'57

J. Voerman J.

Κάθεται ακίνητος και μου γελά!
Τον χειμώνα αγαπά.
Ήλιος σαν φανεί ψηλά
θα σβήσει σαν το κερί σιγά σιγά.
Ποιος είναι;



OhLizz

Στου κήπου τη γωνιά ,
ανθίζει και στολίζεται ,
αψηφώντας
του βοριά την απονιά!
Ποια είναι;



Σου χαρίζω μια ασπίδα γερή, αν με
βάζεις στο ποτήρι σου κάθε πρωί.

Δεν με βλέπεις;

Σου μιλώ.

Είμαι κάτι στρογγυλό.

Ποιο είμαι;



Torrie

Στου Φλεβάρη την αγκαλιά
χορεύω τρελά.

Σερπαντίνες ,κομφετί ,
χαρά και φωνή
σ' αυτή τη γιορτή!
Ποια είμαι;



Τρία παιδιά μαζί του κουβαλά
τυλιγμένα στα ζεστά
μέσα στη παγωνιά.
Στο χρόνου τη φωλιά
περιμένει τη δική του τη σειρά.
Ποιος είναι;



smp

Αφού είπαμε τόσα πολλά,
ανέβασε τη φαντασία σου
σε λευκά φτερά.

Πάρε ένα άσπρο χαρτί
και φτιάξε τον χειμώνα
όπως θέλεις εσύ!

